

## 20 daagse groepsrondreis Relax Tanzania. Testreis April 2015

Dit was een reis van uitersten; kamperen in een koepeltent tussen de wilde dieren op Serengti, lopen door het regenwoud met een medicijnman, tot uitrusten in de Bagamoyo Country Club aan het strand van de Indische Oceaan.



We zagen de jonge gnoes en zebra's samen met de volwassen dieren grazen in afzonderlijke kuddes en zich groeperen voor de jaarlijkse migratie naar het noorden. Een volgegeten leeuw lag naast zijn prooi te doezelen in de namiddag. Onze koepeltent stond klaar en onze kok had "in the middle of nowhere" een 3 gangen maaltijd bereid. Toch zal kamperen op Serengeti niet voor iedereen zijn weggelegd, je moet wel een beetje avontuurlijk zijn ingesteld. Hier kruisen niet alleen zebra's, maar ook giraffen, olifanten en apen je pad. Tijdens onze safari bezochten we de "hippo pool" waar tientallen nijlpaarden zij aan zij in het water dobberden. Over al die dieren raak je nooit uitgepraat, maar ook onze safari kende een einde.



We verbleven in een lodge in Mto wa Mbu, waar de chefkok iedere avond een verrassing op tafel toverde. Via Arusha vervolgde we onze tocht naar Moshi, om daar 's middags een bezoek te brengen aan een waterval en te zwemmen in het koude water van de Kilimanjaro.



Een lange busreis toont ons een gevarieerd landschap van Tanzania, met eerst afwisselend vlakten met sisal plantages, kleine dorpjes en groepjes palmbomen en bij Mombo rijden we de Usambara Mountains in. Door de bergen voert een onverharde slingerende weg langs kleine dorpjes en schitterende vergezichten ons naar het regenwoud van Mazumbai. De medicijnman verteld in zijn eigen taal over de verschillende geneeskrachtige planten langs de weg. Dat hij in zijn eigen taal spreekt is geen enkel probleem, hij weet met gebarentaal en enthousiaste pantomime iedereen duidelijk te maken waar het medicijn voor dient. Op onze tocht door het regenwoud zien we tussen de woudreuzen de zwart-witte Colabus aap.



De markt in Lushoto is een drukte van belang, hier doet de bevolking uit de streek zijn inkopen, van groenten, kruiden, gedroogde vis, tot kleding en schoenen, werkelijk alles is er te koop. Irente Viewpoint geeft een fascinerend uitzicht over een deel van de Massai steppe en bij de Irente Farm was het genieten van een biologische lunch.



Uitrusten in Bagamoyo, betekent niet alleen relaxen aan het strand, genieten van het uitzicht en zwemmen in de Indische Oceaan, maar ook de vissers aan het werk zien, een bezoek aan de stad en misschien wat kunst kopen voordat de reis teneinde is.

Tijdens deze reis hebben we veel mooie dingen gezien en ook zagen we hoe de plaatselijke bevolking leeft en zijn brood verdient; het ging echt van de gebaande paden af. Voor ons was het een groot avontuur dat we niet hadden willen missen.

Alie en Bert

## Fotos:

Team	TZ_0095.JPG
Gnoes	TZ_0397.JPG
Leeuw	TZ_0657.JPG
giraf	TZ_0586.JPG
aap	TZ_0507.JPG
Kolonisten Agame	TZ_0448.JPG
Overstekende Zebra's	TZ_0357.JPG
Olifanten	TZ_0169.JPG
Impala	TZ_0200.JPG
Topi	TZ_0617.JPG
Thomson	TZ_0620.JPG
Jakhals	TZ_0645.JPG
Hyena	TZ_0677.JPG
Nijlpaard	TZ_0685.JPG
Spreeuw	TZ_0151.JPG
Buffel	TZ_0755.JPG
koepeltent Serengeti	TZ_0341.JPG
Desert Mto wa Mbu	TZ_0049.JPG
Instappen in de bus	TZ_1168.JPG
Kili waterval	TZ_1149.JPG
Bevolking onderweg	TZ_1035.JPG
Bevolking onderweg	TZ_1038.JPG
Vergezicht Usambara	TZ_1190.JPG
Vergezicht Usambara	TZ_1193.JPG
markt in Soni	TZ_1196.JPG
Mazumbai SUA	TZ_1435.JPG
Medicijnman	TZ_1234.JPG
regenwoud	TZ_1267.JPG
regenwoud	TZ_1288.JPG
Cameleon	TZ_1320.JPG
Woudreus	TZ_1404.JPG
Abu en de Jackfruit	TZ_1450.JPG
Irente View	TZ_1495-1499-Panorama.jpg
Irente View	TZ_1503.JPG
Irente Farm	TZ_1556.JPG
Bagamoyo Lodge	TZ_1630.JPG
Indische Oceaan	TZ_1617.JPG