

# Reis verslag – Kilimanjaro & safari

## Familie Frequin - Augustus 2014

Afgelopen augustus beklom een familie met Neema Tours de top van de Kilimanjaro. We lieten jullie meegenieten met hun programma. Inmiddels is de familie terug in Nederland en hebben we de reis nabesproken. Hier een stukje uit hun reisverslag.



Neema Tours feliciteert ze met het behalen van de Uhuru-peak!

"Maandag 18-8 weg, Abu van Neema Tours haalt ons op. Volgende dag rustdag, Abu en Joachim gesproken, onze uitrusting is ok. Lunchen bij de koffietent op de hoek.

Moshi is een rommeltje, mensen zijn goed gekleed, maar als straat/stoep niet verhard is blijft het een zootje. Veel naaimachines met mensen erachter, veel uitstallingen buiten, markt nog doorgelopen, veel etenswaren dicht op elkaar. ATM machines getest, busstation verkend en gegeten bij Italiaan. Vanaf balkon van mijn kamer kunnen we Kilimanjaro zien, fraai gezicht.

Woensdag waren wij om 8.00 klaar. Vertrokken naar Machame gate. Wachten tot we erin mogen. 3.55 uur gelopen naar Machame camp (3.000 m). Twee kleine tentjes voor ons. Donderdag 6 uur incl lunch gelopen naar Shira Camp, 3.840 m. Nog kort uitstapje naar omgeving. Sfeer in groep, 14 mensen(!) is prima. "Hakuna matata!", houden we erin. Wij hebben alleen "two problems": ' halen we het?' en ' krijgen we geen hoogteziekte?'. Vrijdag naar Barranco camp 3.965. 6.25 looptijd incl lunch.



Zaterdag naar Barafu camp, 4.640 m! Tussen de rotsen, heel spectaculair. 8 uur gelopen incl 2 uur lunch. Ca 20.00 slapen, met de kruiken die nu langer moesten opwarmen gezien de enorme kou. We slapen in slaapzak (-/- 25 graden) met thermo ondergoed, skibroek, pully, trui en (ik) zwarte jack, meisjes easydry en jas!



23.15 op, thee en na gebed van Joachim naar boven, in pikkedonker, met lampen op de kop. Complete ski outfit etc..

Heel zwaar, 4,5 km stijgen over stenen en uiteindelijk zand. met ca 50% zuurstof vergeleken met normaal. We zien de slinger van lichtjes omhoog gaan, soort kerstboom. We lopen langzamer dan gemiddeld, maar (pole-pole) het gaat gestaag. Ca 06.30 bij Stella Point, boven, daar zonsopgang, daarna Uhuru point en foto's. Zonnetje erbij maakt het zeker beter. Top prestatie, maar we hebben het dan wel 'gehad'.



Volgende dag ontbijt en vanaf 07.50 naar Mweka gate, komen we 10.45 aan en dan hebben we het volbracht! Diploma volgt later bij hotel in Moshi. Inlijsten dus!

Met busje, 14 man weer!, naar Moshi. Eerste kop koffie. Avond bij Italiaan gegeten, we hebben weer meer trek. Eerste biertje gaat ook goed. We hebben al met al eigenlijk weinig gegeten op onze tocht. Halen we nu na de tocht weer in. Volgende dag naar waterval en Chagga schuilhol, ruim 4 km lang, heel ingenieus. Waterval was mooi, in water geweest. Daarna nog kameleons gezien, een ervan op Do haar arm/shirt, je ziet de kleur verandering.

Donderdag, het park bij Lake Manyara in. Buffels, olifanten, giraffen, veel vogels, nijlpaarden in de verte, gnoes, zebra's. Lunch bij Sunbright, en daarna richting Ngorongoro. Avond in Rhino lodge in het park, fraaie kamers, leuke lodge, een paar dieren in de tuin.

Vrijdag ochtend vroeg de krater in. Veel gnoes, zebra's, Lewis ziet snel rhinos, steken voor onze auto over, goed gezien, veel foto's gemaakt. Daarna een groep leeuwen! Ook een eagle in de boom. Daarna nijlpaarden, jakhalzen, hyena's, struisvogels, andere vogels, en de nodige andere auto's. Krater is echt een wereldwonder, imposant. Veel nijlpaarden in een soort paradijs. Aan einde nog mannetjes leeuwen! Olifant en veel zebra's erbij. Ze lopen dus niet weg voor de mannetjes leeuw! O ja en de afgelopen dagen ook veel apen gezien, zelf eentje die brutaal in een auto klimt voor eten, raampjes dicht dus.

Dan terug naar Arusha, Biertje gedronken in shopping center, Arusha ziet er niet zo vriendelijk uit als Moshi. Ca 09.00 komt de taxi ons halen voor Kili vliegveld."

